

	Titel boek	Schrijvers	Korte samenvatting boek	laatste uitgifte
Divers	Gedeeld verlies <i>Verder na afscheid en verandering</i>	Alice Altink	Een luchtig boek over omgaan met verlies.	1991
	Levenskunst op leeftijd <i>Geluk bevorderende zorg in een vergrijzende wereld</i>	Prof.dr. Hans Marcel Becker	Een alomvattende nieuwe visie op de ouderenzorg.	2003
	Betrokken Zorg <i>Verhalen over spiritualiteit en geloof in de zorg</i>	Marinus van den Berg	Marinus van den Berg wil de lezer motiveren tot zinrijke zorg.	2000
	Rouwen in de tijd <i>Een zoektocht in het landschap van afscheid en verlies</i>	Marinus van den Berg	Een boek voor wie zelf rouwt, en voor wie rouwende mensen beter wil leren begrijpen om hen te kunnen steunen.	2009
	Afscheid serieus nemen <i>Over verliezen-verwerken</i>	Marinus van den Berg	N.a.v. zijn ervaringen in het project 'Verliezen-Verwerken' gestart door het Katholieke Centrum voor Welzijnsbevordering heeft de schrijver dit boek geschreven.	1987
	Leven aan de grens <i>Reflecties op terminale zorg</i>	Marinus van den Berg en Carlo Leget	Een kritische dialoog over mensen die het levenseinde naderen en een overtuigend pleidooi voor goede spirituele zorg.	2011
	Over-behandelen <i>Ethiek van de zorg voor kwetsbare ouderen</i>	Theo Boer, Maarten Verkerk, Dirk Jan Bakker	Ouderen worden in de laatste levensfase te lang doorbehandeld. In de afgelopen jaren hebben verschillende artsen, geriaters en hoogleraren de noodklok geluid over de zorg voor kwetsbare ouderen. Er worden ruim vijftientig casussen beschreven	2013
	Troost <i>Vragen, geven en ontvangen</i>	Riekje Boswijk- Hummel	Mensen weten vaak niet hoe ze met elkaar moeten omgaan als er sprake is van pijn en verdriet. Aan de hand van dialogen maakt de schrijver zeer concreet duidelijk hoe je iemand kunt troosten en wat je moet doen om je te laten troosten.	2003
	Leren leven met verliezen <i>Hoe doe je dat?</i>	Marieke de Bruijn	Gebaseerd op het gedachtegoed van Elisabeth Kübler-Ross geeft zij inzicht in innerlijke processen rondom verlies.	2000
	Zorgen voor een ander <i>Een boek voor mantelzorgers</i>	Huub Buijssen Pim Cuijpers	Boek met tips en adviezen voor mantelzorgers en hoe overbelasting te voorkomen.	

Divers

Titel boek	Schrijvers	Korte samenvatting boek	laatste uitgifte
Kijk, zijn voeten maken een dansje ...' <i>De zin van muziek aan het levenseinde</i>	Yolanthe Cornelisse	Welke rol heeft muziek in een mensenleven gespeeld? Wat is de magie van muziek? Hoe kan muziek worden ingezet om mensen in de stervensfase te begeleiden? Een inspirerend en herkenbaar boek, prettig leesbaar.	2016
Een behouden thuiskomst <i>Idealen in de palliatieve zorgverlening</i>	Wim Dekkers, Marcel Becker en Martien Pijnenburg	Veel mensen die geconfronteerd worden met hun naderende dood willen hun laatste levensfase thuis doorbrengen. 'Thuis komen en thuis zijn' is dan ook het thema van waaruit in dit boek palliatieve zorg wordt belicht.	2012
Rituelen en gewoonten <i>Geboorte, ziekte en dood in de multiculturele samenleving</i>	Martha van Endt- Meijling	Zorg- en hulpverleners kunnen in hun werk geconfronteerd worden met gedrag dat zij niet begrijpen en dat voortkomt uit gebruiken en waarden die zij niet kennen. Dit boek geeft uitleg.	2006
Streep geen namen door	Joke Forceville- van Rossum, Marinus van den Berg	Het boek wil een handreiking zijn, niet alleen voor hen die het verlies van een geliefd persoon moeten verwerken, maar ook voor de mensen in hun directe omgeving.	1990
Oud blauw <i>Dagen van Voort-bestaan</i>	Joke Forceville- van Rossum	Poging om duidelijk te maken aan wat voor troost rouwenden behoefte hebben.	1982
Daar doe ik het voor <i>Ervaringen van vrijwilligers in de palliatieve zorg</i>	Anne Goossensen & Mart Sakkers	VPTZ, Perspectieven van vrijwilligerswerk deel 1	2014
Toekomstspijt dat is wat ik voel <i>Loslaten, vasthouden en innerlijke ruimte in de laatste levensfase</i>	Anne Goossensen, Lidwien Koopmans en Peggy van Oort Borsboom	Onderzoek naar de beleving van mensen die gaan sterven, gebaseerd op gesprekken die door een journalist gevoerd waren. (VPTZ, Perspectieven van vrijwilligerswerk deel 2)	2015
Dokter is ziek <i>Als patiënt zie je hoe zorg beter kan</i>	Gonny ten Haaft	Via indringende gesprekken met zieke artsen, verpleegkundigen en managers van ziekenhuizen onderzoekt Gonny ten Haaft wat het betekent om patiënt te zijn. Is het anders wanneer je als dokter in een ziekenhuisbed belandt?	2010

Divers

Titel boek	Schrijvers	Korte samenvatting boek	laatste uitgifte
De intieme dood	Marie de Hennezel	Onvergetelijke portretten van stervenden die de schrijfster 10 jaar lang van nabij heeft meegemaakt in een Parijse kliniek voor terminale patiënten. (aanbevolen door Marja)	2000
Zorg rondom het levenseinde	Wout Huizing	Dit boek reikt concrete handvatten aan voor professionele zorgverleners en vrijwilligers in de palliatieve zorg om af te stemmen op de noden en behoeften van terminale patiënten. Een basisboek met veel informatie en aanzetten voor bezinning.	2010
Palliatieve zorg in beeld	IKNL	Een rapport over ontwikkelingen in de palliatieve zorg.	2014
Sterven en rouwen in multicultureel Nederland	IKO Integraal Kankercentrum Oost	Heruitgave t.b.v. het congres 'Allochtonen en kanker'; wie doet wat.	2010
Tja, wat zal ik zeggen <i>Met cliënten in gesprek over spiritualiteit</i>	Elizabeth Johnston Taylor	Een professionele handreiking voor het omgaan met spiritualiteit in de zorg. Inclusief DVD met spelsituaties. Zeer geschikt voor coördinatoren.	2010
Later begint vandaag <i>Antwoorden over de laatste levensfase, palliatieve zorg en euthanasie</i>	Manu Keirse	Op basis van 40 jaar ervaring reikt Manu in dit boek concrete inzichten en vele suggesties aan om de laatste periode van het leven zo zinvol mogelijk te maken, en om een mooie herinnering na te laten.	2011
Tumult bij de uitgang <i>Lijden, lachen en denken rond het graf</i>	Bert Keizer	Een zo getrouw mogelijk verslag van wat we allemaal denken, hopen, vrezen, overwegen en idioot vinden rond de sterfelijkheid van de mens. Ondanks de ernst van het thema met humor en menselijkheid geschreven.	2013
Afscheid nemen	Laurens de Keijzer	Afscheid nemen schetst een indringend en emotioneel vaak beladen beeld van hoe gewone en ongewone Vlamingen met diverse gedaanten van afscheid omgaan. Hoe ze afscheid beleven, aanvaarden, vermijden of verdringen.	2004
Over de dood en het leven daarna	Elisabeth Kübler Ross	Een beknopte uiteenzetting van wat elk mens op het moment van zijn overlijden ervaart aan de hand van ontelbare uren die zij bij stervenden doorbracht.	1985
Ik had je nog zoveel willen vragen <i>Hoe verwerken we het verlies van onze ouders</i>	Alexander Levy	Het boek kan een hulp zijn verdriet toe te laten en de gebeurtenissen te begrijpen en accepteren als ouders overlijden.	2001

	Titel boek	Schrijvers	Korte samenvatting boek	laatste uitgifte
Divers	Een dag die de moeite waard is <i>Ouderen, zinvragen en de rol van vrijwilligers</i>	Wendy van Lier	Een handreiking voor vrijwilligers bij het omgaan met zinvragen en zinverlies van ouderen.	2011
	Samen er zijn <i>Palliatieve terminale zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, door VPTZ-vrijwilligers</i>	redactie o.a. Paula Matla	Eindverslag (2010) van een gezamenlijk project van VPTZ Oost-Gelderland en Zozijn	2010
	Terugkeer <i>Tijdschrift rond bijnadoodervaringen en zingeving</i>	Uitgave van Stg. Merkawah en I.A.N.D.S. Nederland	Jubileumnr: 20 jaar Merkawah, zomer 2008	1996
	Een milde dood	Henk Mochel	Een serieuze en praktische gids bij het probleem van de euthanasie in de jaren 70.	1972
	Gedachten over leven na dit leven <i>Een nieuwe reportage over ervaringen tijdens de klinische dood</i>	Dr. Raymond A. Moody jr.	Een verzameling van spirituele ervaringen in de onmiddellijke nabijheid van de dood opgetekend na interviews met mensen die bijna-doodervaringen hebben gehad.	1978
	Suus en haar opa	Evelien Pullens	Kinderboek over omgaan met de dood. Verhaal over een meisje waarvan de opa overlijdt.	onbekend
	Vijf jaar leven met kanker <i>Een gesprek tot op de grens van leven en dood</i>	Louis Sinner	Verhaal over de laatste jaren van Leendert Vriel die jong overleed aan kanker.	1976
	Je moet alleen verder <i>Persoonlijke overwegingen bij rouw en verdriet</i>	Ingrid Trobisch	Boek met religieuze inslag	1986
	Dag lieve jij dag	Mirjam Verschure	In dit boek vertelt mirjam vanuit haar ervaringen wat er zoal mogelijk is op het gebied van een warm en persoonlijk afscheid, passend bij de overledene en de naasten.	2013
	Wat kan ik zelf doen <i>Aanvullende maretakbehandeling bij kanker</i>	Brochure van Weleda	Beknopt overzicht van verschillende aanvullende behandelingsmethoden van kanker.	2004
	Tegen de zon in kijken <i>Doodsangst en hoe die te overwinnen</i>	Irvin D. Yalom	In dit boek behandelt Yalom specifieke methoden en technieken om met de meest voorkomende vormen van doodsangst om te gaan. Hij geeft adviezen over hoe je kunt leren in het hier en nu te leven en te beseffen dat de invloed die wij allemaal op anderen hebben ook na ons eigen leven blijft voortbestaan.	2008
Menswaardig sterven	Diverse auteurs (Ambo)	Een visie op stervensbegeleiding.	1974	

	Titel boek	Schrijvers	Korte samenvatting boek	laatste uitgifte
Gedichten	Waar ga je heen nu het uur is gekomen? <i>De uiterste seconde tussen leven en dood</i>	Diverse literatuur schrijvers	100 gedichten uit de Nederlandse literatuur gekozen door Hans Werkman.	2003
	Tijd als geschenk <i>15 jaar Vrijwilligers Terminale Zorg</i>	Jos Aarnoudse	Verhalen + gedichten uitgegeven ter gelegenheid van het 15- jarige bestaan van VPTZ.	2001
	Voor bij het einde <i>Waken en afscheid nemen</i>	Marinus van den Berg	Een bundel gedichten en meditaties voor wie omgaat met ernstig zieken of stervenden.	2006
	Bidden met zieken <i>Teksten voor aan het ziekbed</i>	Marinus van den Berg	Oude en nieuwe teksten om te bidden.	
	Een nieuw begin <i>Gebeden en gedichten</i>	Marinus van den Berg	Gedichten over liefde en vriendschap.	1991
	Veldwerk <i>Waar eindigt leven waar begint dood</i>	Fredy Blom	Gedichtenbundel	2004
	Palliatieve Zorg <i>Kwaliteit in de laatste levensfase</i>	Eindredactie: Paula Matla	Bundel met artikelen en gedichten.	1997
	Het laatste anker <i>300 gedichten over dood en wat troost uit de hele wereld</i>	samengebracht door Koen Stassijns en Ivo van Strijtem	Gedichten over dood en wat troost uit de hele wereld.	2003
	Wachtwoorden in de nacht <i>Woorden om elkaar vast te houden in de ontmoeting met de dood</i>	Sytze de Vries	Oog in oog met de dood vinden we vaak weinig eigen woorden Deze bundel wil helpen bij zulke momenten de goede woorden te vinden: gebeden, fragmenten van liturgie, liederen en gedichten.	1986
	Stemmingen	Silvia Zwarteveen	Gedichtenbundel, Schrijfster heeft borstkanker en verwoordt haar gevoelens in gedichten.	2005

	Titel boek	Schrijvers	Korte samenvatting boek	laatste uitgifte
Persoon- lijke verhalen	Dood is niet meer dood <i>Mijn ervaringen met sterven</i>	Henriëtte Adama van Scheltema	Persoonlijk verhaal over omgaan met o.a. rouw.	1988
	Oud worden met de oorlog	F.A. Begemann	9 levensverhalen van oudere oorlogsgetroffenen. In het tweede deel van het boek wordt ingegaan op de gevolgen daarvan en worden suggesties gedaan hoe mensen in hun directe omgeving op een goede manier met deze problematiek kunnen omgaan.	2001
	Langzaam afscheid nemen <i>gebeden en gedichten</i>	Ria van Boheemen- Walhain	Persoonlijk verhaal van een vrouw die afscheid moet nemen van haar dementerende echtgenoot	1984
	Sterven is doodeenvoudig. Iedereen kan het.	Wim Brands	Wim Brands in gesprek met René Gude die stervende is, over wat er werkelijk toe doet in het leven, over humeurmanagement en de troost van de filosofie.	2014
	Einde goed, allen goed? <i>Oog voor zorgenden in de palliatieve zorg</i>	Huub Buijssen, Rob Bruntink	20 persoonlijke verhalen van zorgenden die geprobeerd hebben voor zichzelf een antwoord te geven op de vraag hoe zij het volhouden in de palliatieve, terminale zorg.	2003
	Het laatste woord <i>De kunst van leven met de dood</i>	Gijsbert van Es	Een verzameling columns uit het NRC waarin mensen openhartig spreken over de manier waarop zij afscheid nemen van het leven.	2013
	Mistige morgen, mooie dag	Joke Forceville- van Rossum	Persoonlijk boek over allerlei zaken: onze jeugd, de generatiekloof, huwelijk, verdriet en vele andere onderwerpen. Een boek voor het midden der jaren: omzien in vertedering - vooruitzien in geloof.	1989
	Dagen van na-bestaan <i>Dagboek van een rouwproces</i>	Joke Forceville- van Rossum	Dagboek van Joke Forceville-van Rossum na het overlijden van haar echtgenoot, over het verwerken van het plotselinge verlies en opnieuw inrichten van een leven.	
	Tom <i>Liefde leven na je dood</i>	Désirée Hessing	Een boek met een verhaal dat je diep raakt, over liefde die verder reikt dan de dood, over leven met lef.	2016
	Zo kaal zonder jou	Ingrid Kluvers	Een aangrijpend document over een rouwproces dat begon toen het woord 'ongeneeslijk' een vast bestanddeel werd van haar vocabulaire. Door de relativerende toon, nergens sentimenteel, beschrijft Ingrid de intensiteit waarmee de liefde beleefd kan worden als er niet veel gezamenlijke tijd in het verschiet ligt.	2004
	... tenzij een wonder gebeurt <i>Begeleiding van stervenden</i>	Prof. Dr. C. van der Meer/Henk Mochel	Verslag van het gesprek en NCRV-Radio/tv-interview met de patiënt die niet lang meer te leven heeft.	1971

	Titel boek	Schrijvers	Korte samenvatting boek	laatste uitgifte
Persoon- lijke verhalen	Het einde voor beginners <i>Een moeder, een dochter en de droom van een gelukkig afscheid</i>	Chazia Mourali	Het boek bestaat uit 3 delen. Het is een persoonlijk relaas, bevat praktische aanbevelingen aan mantelzorgers en patiënten en is een pleidooi voor integrale levensondersteuning aan ongeneeslijk zieke patiënten en hun naasten.	2018
	Living with learning disabilities, Dying with Cancer <i>Thirteen Personal Stories</i>	Irene Tuffrey-Wijne	13 persoonlijke verhalen van mensen die leerproblemen hebben en terminaal ziek zijn.	2010
	Er zijn <i>Zorgen voor stervenden en hun naasten met hulp van vrijwilligers</i>	Evert van der Veen	Wat vrijwilligers in de thuissituatie kunnen betekenen.	1994
	Hoe overleef ik mijn dood <i>Een boek over lijden</i>	Korine van Veldhuijsen	18 bemoedigende en verhelderende interviews en portretten die inzicht geven in het stervensproces en de verschillende levensovertuigingen. Die bovendien uitnodigen om de eigen wensen rondom het levenseinde te onderzoeken én te bespreken.	2017
	Draai niet om de dood heen <i>Als iemand van wie je houdt gaat sterven</i>	Frederiek Weeda	Persoonlijk verhaal geschreven door de schrijfster nadat haar man doodging. Deze gids biedt persoonlijke verhalen en praktische tips voor wanneer een dierbare naaste uit het ziekenhuis wordt ontslagen en thuis zal sterven.	2018
Studie- boeken	Palliatieve Zorg <i>Richtlijnen voor de praktijk</i>	A. de Greaff e.a.	Zeer compleet studieboek over ziektebeelden, symptomen en behandelingen.	2007
	Sociale psychologie van het ouder worden	M.W. Pratt, J.E. Norris	studieboek	1996
	Psychologie van het ouder worden <i>Een inleiding</i>	I.A. Stuart-Hamilton, H.P.J. Buijssen	studieboek	1996

	Titel DVD	Makers	Korte samenvatting DVD	laatste uitgifte
DVD's	Departures, the gift of last memories	Yojiro Takita	Departures volgt de diepgaande en soms komische kennismaking van Daigo Kobayashi met de dood terwijl hij de wonderen, vreugde en betekenis van het leven ontdekt. Bekroond met een Oscar voor beste buitenlandse film.	
	Oscar et la dame Rose	Michele Laroque	Oscar is 10 jaar oud, lijdt aan leukemie en heeft nog maar een paar weken te leven. Hij denkt dat hij zijn doktoren heeft teleurgesteld door niet te genezen en neemt het zijn ouders kwalijk dat ze niet met hem over zijn naderde dood kunnen praten. Gelukkig is daar Oma Rozerood, een oudere dame die de kinderen in het ziekenhuis bezoekt.	
	The Bucket List	Jack Nicholson en Morgan Freeman	Twee kamergenoten van een kankerafdeling maken een lijst van dingen die ze nog willen doen voor hun dood en gaan de wijde wereld in voor het avontuur van hun leven.	
	C'est la Vie	Jacques Dutronc en Sandrine Bonnaire	Een ontroerende, romantische film waarin vriendschap, verdriet en berusting elkaar opvolgen.	
	Ik ben Thomas en ik ga dood		Een educatieve film over palliatieve zorg, dood en rouw voor en door mensen met een verstandelijke beperking.	
	Dying Young	Julia Roberts en Campbell Scott	Een ontroerende lovestory, Een groeiende vriendschap ontwikkelt zich heimelijk tot een diepgaande en sterke romance, die tenslotte de grenzen van ware liefde op de proef stelt.	
	The Gifts of Grief	Nancee Sobonya	Een mooie documentaire over verlies en rouw.	